



Αθήνα, 25-3-2014

Αριθμ. Δ.Τ.: 134

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου
τηλέφωνο : 210-5238973
e-mail : oltee.oltee@gmail.com
ηλεκτρον. σελ.: <http://www.oltee.gr>

TK-Πόλη : 104 36 Αθήνα
fax : 210-5202798
& mail@oltee.att.sch.gr
facebook: [group O.L.T.E.E.](https://www.facebook.com/group/O.L.T.E.E.)



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαλάσματα και προσμονή Άνοιξης

Για πρώτη φορά φέτος, με κλειστή τη Δημόσια ΕΡΤ, δεν υπήρξε πανελλήνια μετάδοση της Λειτουργίας του Ευαγγελισμού. Μια ξερή δοξολογία, και πολύ μας ήταν...

Για πρώτη φορά φέτος, δεν υπήρξε αναμετάδοση της Παρέλασης από τη αναλογική (νέα) Δημόσια Τηλεόραση.

Για πρώτη φορά φέτος, «τιμήθηκε» η Επέτειος «αποκλεισμένη», με ΜΑΤ, αστυνομία, "face control" και ...προσκλήσεις. Πώς ήταν οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»; Το αντίστροφο ακριβώς: «Προσκυνημένοι Φρουρούμενοι» !!



*Οι κλέφτες επροσκύνησαν και γίνηκαν ραγιάδες,
κι' άλλοι φυλάγουν πρόβατα κι' άλλοι βοσκούνε γίδια,
κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο δε θέ να προσκύνηση.
Το πλάγι πλάγι πήγαινε, τον ταμπουρά λαλούσε.
"Εγώ ραγιάς δε γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω,
δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοτσαμπασήδες,
μόν' καρτερώ την άνοιξη, να ρθούν τα χελιδόνια..."*

Αφιερωμένο στα πρόβατα και στα γίδια.

Αφιερωμένο στους προσκυνημένους που φυλάγουν πρόβατα και βοσκάνε γίδια.

Αφιερωμένο στους σε πλήρη τάξη και ασφάλεια «τιμώντες» την ...Επανάσταση.

Αφιερωμένο στην αδούλωτη ψυχή των άτακτων, ανυπότακτων, ανυπάκουων, επαναστατών Ελλήνων. **Αυτών που δεν έχουν τίποτε πια να χάσουν, αφού τους τα έχουν πάρει ΟΛΑ !!**

Καλά κάνετε που φοβάστε. Η Απελπισία συναντάει την Οργή...

Η Άνοιξη ανθίζει μέσα στα χαλάσματα...

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.